

STANDEREN

GRY

Juni 2014 / 78. årgang



24.5.2014 STANDERHEJSNING

Navigare necesse est!

Det var de indledende ord i formandens velkomst til årets standerhejsning.

Efter den traditionelle præsentation af Ooptier, spejdere, jungmænd og søulke i nævnte rækkefølge gik flag og stander til tops mod en skyfri himmel og på en nyrenoveret og nylakeret mast.

I år var det vores søkyndige medlem Henrik Pedersen, der satte flag og stander med ønsket om en god sejlsæson.

For jer, der har lyst til at tage skoleskibet Danmark i nærmere øjesyn:

”Danmark” ankommer til København tirsdag d. 3. juni

Der holdes åbent skib torsdag d. 5. juni kl. 13.30 – 16.00



Standerhejsningen blev endnu en dejlig dag på Svane knoppen, hvor der var lejlighed til at få sig en sejltur i det fine vejr såvel som at deltage i den årlige flødebollekastning mod de stakkels ledere!

Der blev solgt 56 indgangsstandere og overskuddet fra dagen blev omkring 6.700,-. Som sædvanligt var der særdeles generøse bud på pakkeauktionen og den indbragte i sig selv over 1/3 af det samlede overskud. Alt sammen penge, der går til gruppens arbejde. Vi takker for deltagelsen



Fotograf i dette nummer: Tom

Kære spejderbørn ☺

Det tog desværre lidt tid at få vores fine sejl tilbage fra sejlmageren, hvilket skyldes han var taget på ferie. ØV! Men ikke desto mindre har vi fået alle sejlene tilbage nu. De er alle blevet målt op og burde passe tiptop, storsejlene er i besiddelse af alle slæder igen og genua'erne er splinternye!! Yeay! Det bliver en fornøjelse at prøve dem af. ☺ Men for at fornøjelsen ikke er kort, skal vi alle huske at passe RIGTIG godt på de `nye´ sejl!! Vi skal lære, hvordan man behandler dem, folder eller ruller dem sammen efter brug og hvor de skal lægges på plads efter brug. Husk på at det ikke kun er muligt at komme ud og sejle om tirsdagen, men hver eneste dag. Det kræver blot at vejret er til det (tjek Sejladsudsiget.dk), I har sammensat en forsvarlig patrulje OG har fået en sejltilladelse af en af os ledere.

Varm go´ kærlig vind,

fra Carolin, Malthe & Sune ☺

P.S. Husk ALTID at melde afbud/forsinkelse til jeres PL + HUSK jeres busseronne!!

Månedens spejderPROGRAM som følgende:

(Mødetid: 1800 – 2100)

- | | |
|------------------------|---|
| Tirsdag d. 3/6 | TropsMøde – Vi sejler med vores patruljer |
| Tirsdag d. 10/6 | TropsMøde – vi skal øve en masse vendinger, et par bomninger, kæntringer.. ahhh, måske ikke lige det sidste!! ☺ |
| Tirsdag d. 17/6 | TropsMøde – endnu engang skal vi minsandten ud at sejle! Denne gang med spiler hvis vejret er til det. |
| Tirsdag d. 24/6 | TropsMøde – vi skal ud og sejle og måske øve mand over bord manøvre?! |
| Tirsdag d. 1/7 | Sommerferie - vi mødes ikke, men I kan stadig tage ud og sejle, hvis I ringer og får en sejltilladelse! |
| Uge 31 & 32 | Spejdernes Sommertur – det bliver for vildt! ☺ |
| Tirsdag d. 9/11 | TropsMøde – i år holder jeres ledere laaang sommerferie, fordi de er ude at rejse i det farlige udland, derfor mødes vi først denne tirsdag – medmindre I får anden besked!
Men HUSK, I kan stadig tage ud at sejle så meget I vil, hvis blot I først ringer og får en sejltilladelse af os ledere! ☺ |

Et tilbageblik

Vi har fået post fra Stig Abrahamsen, en logbog fra patruljen Nordstjernen og en dagbog fra sølejren i 1943. Stig var søspejder under krigen, han blev kaldt Smeden og deltog bl.a. i korpslejren i 1943 på Kongsøre Nebbe. Stigs tid i GRY var måske årsagen til at han kom i marinen ombord på orlogsfartøjet Niels Ebbesen. Her er beretningen fra fredag d.2 juli :

Kl. 6.30 blev vi purret og derefter var der Badning og Gymnastik. Kl. 8 var der skafning derefter var der Morgenparade og telt og Renlighed. Da morgenparaden var forbi var der Øvelser i roning, Sejlads og Svømning da kl. var 12 fik vi morgenmad der bestod af Brød, Smør, Leverpostej og Ost. Herefter skulle vi på sporjagt, hvor vi skulle gennemløbe 6 punkter. Det var en ret svær øvelse. Kl. 18 fik vi Middagsmad som bestod af norsk Øllebrød og stuvet spinat og stegt flæsk kl. 20 var der Lejrbål hvor vi Sang nogle sange. Alt vel.

Op til langs ind i 90erne skrev vore patruljer logbog fra hvert eneste møde og sejlads, her er uddrag fra Nordstjernens logbog August 1942



Stig "Smeden" og tre glade patruljer på tur (Nordstjernen og Havørnen)

Patruljens arbejde har været indstillet siden 26-6 på grund af Sommerferien
Hans

12-8-42: Om aftenen kl. 7.45 holdt Patruljen Møde og Patruljeføreren indledte med at fortælle os noget om Spejderlivet og de Prøver vi skal til at tage. Desuden taltes der om Konkurrencen der forelaa, og om at Vi skulle hænge i for at vinde det nye Skib "Hans" Derefter blev der vist forskellige Knob og andre Ting, som vi skal kunde til Spejderprøven. Mødet sluttede Kl. 8.50.

Alt vel
knud

13-8-42: Torsdag Aften havde Nordstjernen Sejlaften. Vi krydsede en Tid i Havnen og var inde 9.15
Gerhard Thomsen

17-8-42: Vi skulle Møde i Aften Kl. 7 til Sejlaften. Vi fik Ib som Fører da Hans ikke kunne komme. Vi var lidt rundt i havnen fordi der ikke var ret megen vind. Jeg har glemt at skrive Gerhard, Gert og Carl Otto kom for sent. Carl Otto kom 29 sek for sent (pjat H.C)
(Red.: HC var deres tropsfører) vi var inde ved halv 10 tiden
Ole Rasmussen

19-8-42: Der var mødt Patruljeføreren og 7mand. Mødet startede kl. 19.10 og endte 19.50 Hans gennemgik spejderloven og nogle af de knob man skal kunne for at få Korpsmærket. Efter Mødet var vi ude at ro, i Begyndelsen gik det ikke så godt, men efterhånden gik det bedre. Vi roede over til 1. Trop. På Hjemvejen gik det bedre og Patruljeføreren sagde at hvis vi kunde blive ved at ro på den måde ville det helt rigtige snart komme
Flemming S

20-8-42: Det var Meningen at vi skulle have været ude at sejle, men det blev Vindstille og vi tog derfor ud at ro. Medens vi var ude at ro blæste det op til Uvejr og vi kunne se Lynene slaa ned i Sundet. Denne gang var der meget bedre Takt over Roningen
Flemming Steenby

23-8-42: Troppen mødte prs. kl. 9 Søndag Morgen og kl. 9 1/2 blev Flaget sat, efter vi havde sat Flaget skulle vi have været ude at Sejle, men da Tatterat var i stykker delte vi os i to hold, Delfinerne skulle sejle om formiddagen og vi om eftermiddagen, men vi blev sat til at trække søm ud af Brædderne, og Male det nye Værksted, saa vi kedede os ikke. Kl. 1.05 kom Delfinerne og vi tog ud at sejle med Tatra, men da vi var for mange delte vi os i to Hold, nogle tog med "Hans" og andre med Tatra, det var en god Sejlads vi havde, vi laa og Krydset rundt om øen ude for Havnen og på langelinie og Kl. 4 1/2 Sejlade vi hjem igen efter en god Sejlads for Stationen lukkede Kl. 5.
Stig G. Abrahamsen

Torsdag d. 27-8-42: Der var ingen vind så vi havde Vandgang og Rotur i Havnen
Carl Otto Kjeldsen

Tropsføreren skriver i logbogen Søndag d. 30-8-42: Flaget blev sat kl. 9 Patr. skulle lidt ud at Sejle og vi bestemte os til at gå til ankers ud for Charlottenlund Strand og spiste vor frokost der. Vind var der ikke meget af derimod godt med Sø. Kl. ca. 11.30 lettede vi anker og begyndte at ro hjem. Vi fik snart god Vind fra Vest, et øjeblik efter måtte jeg selv tage Roret, da vi fik en slem Byge over os, Vi klarede den stolt, dog ikke uden Havari, Klyveren sprængtes og Fokkefaldet forsvandt. For Fokken (sat i Klyverfaldet) gik det nu hjem, alle mand dyngvåde. Det var Patruljens "ilddåb" og jeg må sige, vi klarede den fuldt ud tilfredsstillende.
H.C.



Så endte det, som flere andre GRYer, med en tid ombord på et af flådens skibe.

OOPTIER - SIDA

Hej Ooptier.



Sommeren banker lidt på døren, og smilet har bredt sig på de glade tilfredse ansigter på Ooptierne, der mødes om onsdagen. Det er der ikke noget at sige til, for nu er vi for alvor på vandet og får sejlet hver onsdag. Og det er det som det hele går ud på. Vi har ventet længe og nu er vi for alvor i gang. Masser af timer skal vi bruge på at få sejlet en masse vand under jollerne og få en masse oplevelser ind i hovederne.

For nyligt har vi afholdt vores årlige Standerhejsning, - festen der sætter sejlsæsonen i gang, og dagen hvor vi alle hygger sammen på Stationen. Der er taler og snak, sejlsads og lykkehjul, pakkeauktion og pølsebod. Og meget mere. Alt i alt en dag med masser af aktivitet og glade gæster. En officiel dag med masser af gode oplevelser og i år med fantastisk godt vejr. Vi sluttede af med grillmad på terrassen. Vi kunne dog godt i år have ønsket os lidt flere deltagere på dagen, men det må vi håbe der kommer til næste år. Det gør dagen endnu bedre og flere får glæde af den gode oplevelse som dagen jo er for os alle sammen.

Nå, men nu er vi så i gang med sejleriet og det betyder, at alle nu skal til at have styr på skiftetøjet igen. Find et sæt tøj, - alt fra inderst til yderst, som I kan have liggende på jeres hylde i Optirummet. Så har I altid noget at skifte til hvis uheldet er ude og I skulle blive lidt våde undervejs. Det er ikke rart at tage hjem i vådt tøj og det kan også være rimeligt koldt hvis vejret ikke er til korte bukser og bare maver.

Husk også at I altid skal have uniformen på når der skal sejles. Der skal vi jo altid når vi er til møde eller tur med Gry. Men det er måske lige lidt ekstra vigtigt når vi skal sejle. Har man ikke uniformen på kan man nemlig risikere at man slet ikke kommer ud at sejle og kun kan se til fra broen. Man skal nemlig have uniform på for at man må sejle. Er man ny i Gry finder vi selvfølgelig ud af noget, - bare rolig.



OPTIS - SIDA

Det samme gælder jo også redningsvesten. Er man ny i Gry kan man låne en redningsvest, men har man sejlet i Gry i mere end et år skal man have sin egen redningsvest, - en godkendt model af dem med krave. Den kan hænge i Optirummet, så man ikke skal slæbe den frem og tilbage hver gang.



For at få sejlet så meget som muligt og for at få vi får set lidt mere til hinanden laver vi en Ooptisøndagssejlermedfamiliendag søndag d. 22. juni. Vi mødes kl. 10.00 og sejler frem til ca kl. 14/15. Vi sejler Optimistjoller, flipper og Wayfarerjolle. Er der stor lyst til andre bådtyper kan vi måske også prøve det. Der bliver en dag hvor I tager det gode humør og måske en frokost med, måske griller vi en pølse, og måske har nogen taget en kage med. Vi glæder os til at have en hyggelig dag i Gry sammen med jer.

Ser vi lidt længere frem i kalenderen og lidt hen over sommeren kommer vi til vores sommertur i uge 31. Vi starter søndag d. 27. juli og vender hjem igen lørdag d. 2. august. Vi skal traditionen tro til Ramløse ved Arresø. Tilmelding til turen kommer lige straks i jeres mail og vi glæder os til at se en masse tilmeldinger. Fristen for tilmelding bliver kort, men I har jo kendt datoerne i lang tid, så det bliver nok ikke noget problem.



Husk også at der med denne Stander kommer et halvårsprogram for efteråret 2014. Så kan I allerede nu sætte datoer i kalenderen til efterårets forskellige aktiviteter og ture.

*Super friske sejler-hilsner til alle
Nils Ole og H. C.*

P.S. Husk at ringe afbud til N.O.(38 79 40 44), H.C.(36 49 08 49)
eller Stationen (39 20 62 81), hvis I ikke kan komme.

Oopti-PROGRAM

JUNI :

Ons d. 4. kl. 18.00-20.00 Så er der sejlads for alle. Vi kigger på hvordan man sejler ud af havnen ved forskellige vindretninger.



Ons d.11 kl. 18.00-20.00 Onsdagssejleraften for alle Ooptier. På med uniformen og ud på vandet. Vi tjekker tillægninger til broen i dag og om I kan fortøje jollerne ordentligt.

Ons d. 18 kl. 18.00-20.00 Dagens sejladsaften bliver med "Bøjesejlads" på programmet. Kan I mon finde vej, og vende og bomme?

Søn d. 22 kl. 10.00-15/16 "Ooptisøndagssejlerdag" - Juhuuuu tag familien med og nyd dagen med sejlads eller måske andre aktiviteter.



Ons d.25 kl. 18.00-20.00 Sidste sejladsaften før ferien. Programmet er frit og vi ser hvad I har lyst til denne aften.

Alle ønskes en god sommerferie til vi ses igen til sommerturen!

JULI :

SOMMERTUR :

Søndag d. 27. juli til
Lørdag d. 2. august

Sommertur for Ooptierne til
Ramløse ved Arresø.



AUGUST :

Ons d. 13 kl. 18.00-20.00 Første sejlads efter ferien, - Vi glæder os allerede.



Rapport fra det gode skib

Danmark

Agatas dagbogsnotater, afsendt fra Brasilien for ca. 6 uger siden:

23.03.14: "Welcome to the Northern Atlantic!" "Thank You" lyder det fra 15 noget søvndrukne elever, der netop har været oppe at pakke det næstøverste sejl sammen i buldrende mørke. Natten er overskyet og førsteofficeren er kommet ned med en besked: "These are no longer the cosy waters between Lisbon and Madeira – this is the real business! It just took you 35 minutes to stove the fore topgallant. You need to cut that down to 10 minutes!"

Som I kan høre, så er der sket en del siden jeg skrev sidst. Lissabon ligger efterhånden langt tilbage. Siden tog vi et 5 dages stræk til Funchal, Madeira, hvor vi havde lidt tid til at se den smukke ø. Nu har vi atter sat sejlene og en sydvestlig kurs. Denne gang kommer der til gengæld til at gå 3 uger før vi ser Brasiliens kyster. Undervisningen ombord er gået rigtig i gang. Den står på alt fra vigeregler og navigation til motorlære. Og selvom det hele er spændende, så har jeg aldrig nogensinde haft så svært ved at holde mig vågen i timerne. Vi har ikke én nat i vores skema med 8 timers uafbrudt søvn. Vi har en vagt hver nat, og selvom det kan være enormt smukt med stjerner og morild, så er der altid en masse ting at tage sig til. Hvis ikke der skal sættes, pakkes eller trimmes sejl, så bliver man bare sat til at kravle op i riggen alligevel. Vi skulle jo nødig gå og falde i søvn.

25.03.14: Så er det efterhånden en uge siden, vi forlod Madeira. Heldigvis mindede Atlanterhavet mig her til morgen om, at der stadig er 2 uger til, vi rammer Brasilien, i form af en god bølge ind over rælingen. I sådanne situationer er der ikke andet at gøre end at få sig et godt grin og skifte til noget tørt tøj. Det er nu nok dem, der slipper med tørre fødder, der får det bedste grin. Heldigvis sker der noget hele tiden, så man har ikke tid til at gå og være gnaven. I går tog maskinmesteren mig og en kammerat med op på agterdækket. Det skal siges, at han er en mand med en meget stor forkærlighed for Afrika. Ellevild viste han os noget rødbrunt støv, der havde lagt sig som et fint lag på hele dækket: "Ka' I se det! Det er sand fra Sahara!" Sandet var blæst hele vejen herud med den vestlige vind. Det er et utroligt fænomen og en påmindelse om, at vi efterhånden er meget langt hjemmefra.

08.04.14: I dag krydsede vi Ækvator og har bevæget os ned på 'the Southern Hemisphere'. Desværre er der nogle kloge hoveder i Danmark, der skider højt og flot på gamle sømandstraditioner og har forbudt ækvatordåb. Det har resulteret i usædvanlig dårlig stemning ombord. Vi kunne for den sags skyld lige så godt stadig være på den nordlige halvkugle. Den eneste forskel er koordinaterne på gps'en og så temperaturen. I den sidste uges tid er varmen blevet tilnærmelsesvis ulidelig. Vi bliver nødt til at hælde vand på dækket med jævne mellemrum for at køle det og banjerne. Bliver man sat til den mindste arbejdsopgave er man med det samme gennemvædet af sved. Især hvis man f.eks. bliver sat til at male med 2 komponentmaling i fuld kedeldragt, handsker og åndedrætsværn, og det er ikke usædvanligt. Derudover er en anden indikator på vores position nattehimmelen. Nordstjernen har bevæget sig helt ned i horisonten bag os og kan ikke altid ses. Til gengæld kan man nu se stjernetegn der ikke ses hjemme i Danmark. Bl.a. det kendte 'Southern Cross'. Men mon ikke det går op for os, at vi er i en anden del af verden, når vi om få dage rammer Brasilien.

09.04.14: I dag fik vi os noget af en overraskelse, da der pludselig blev ringet voldsomt på en klokke oppe på dækket midt under vores navigationstime. Min første tanke var ”Åh nej, ikke endnu en brandøvelse!” Men det gik nu hurtigt op for os, at der var noget andet i gærde, så vi skyndte os op for at se, hvad der var los. Da vi kom op fandt vi ud af, at hele besætningen havde taget os noget så grundigt ved næsen. Ækvatordåben var sat i gang. Desværre har jeg i den sammenhæng aflagt et løfte til selveste Kong Neptun, og kan derfor ikke afsløre, hvad den indebar. Men jeg kan dog fortælle, at den er af en lidt anden kaliber end spejdernes dåb på sommerturene.

En hed hilsen fra Syd for Ækvator

Agata #73



Sejlene stuves før opankring i Bantry Bay

Siden Brasilien har 'Danmark' aflagt besøg på Azorerne og i Bantry Bay på Irlands sydvestkyst.

Onsdag d. 28.maj anløb 'Danmark'
Danmark – nærmere bestemt Randers.

Tirsdag d. 3. juni anløber 'Danmark'
København. Sted: Esplanaden 50.

ÅBENT SKIB i København: torsdag d.
5. juni kl. 13.30 – 16.00.

Og så et forholdsvis nyt notat fra **d. 22.05.14:** Regnen er for længst trængt igennem den tykke uldjakke, og kulden igennem de tynde såler i gummistøvlerne. Man er omgivet af mørke bortset fra skibets egne navigationslys og engang imellem det slørede lys fra et skib i det fjerne. Det er ikke altid lige fedt at stå som udkig, især ikke efter at vi nu har bevæget os tættere på det engang så velkendte danske klima. Vi krydsede i dag den nulte længdegrad og har dermed bevæget os længere østpå end vi på noget tidspunkt har været i løbet af dette togt. Der er godt nok ikke langt hjem længere, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at vi kommer hjem som de største kyllinger, der ikke engang kan holde varmen i 15 grader. Men pyt skidt, vi har da heldigvis en masse andet i bagagen. Nogle endda så meget at de har været nødt til at få et seriøst opbevarings-system i deres skab, hvis ikke det skal vælte ud med konkylier, irske fløjter og andre eksotiske genstande, hver gang de åbner det. Min personlige favorit er et system opbygget af gamle papkasser, der hvis man stabler dem korrekt danner et hyladesystem. Desværre har jeg ikke selv været i stand til at finde papkasser af den rigtige størrelse, så jeg lever efter teorien om, at hvis bare man åbner og lukker skabet hurtigt nok, så kan man måske være så heldig, at alt bliver pænt liggende på sin plads. Især nu da vi er så tæt på Danmark kan det være svært at finde motivation, og tid til at få styr på ragnarokket, der regerer inde bag den fine egetræslåge, med nummeret 73 skruet på. Ikke desto mindre er netop dette skab blevet noget af det mest private, man har her ombord. Og ligesom, at det altid er sjovt at se hvordan folk bor, så er det mindst lige så sjovt at se, hvordan andre har indrettet deres skab og håndteret den urimelig store mængde ting, man prøver at få plads til derinde. Hvor man i nogle skabe kan blive forundret over menneskets evne til at finde kreative løsninger i desperate situationer, kan man i andre skabe blive forundret over hvor lidt struktur nogle kan klare sig med herude; idet man panisk forsøger at stoppe lavinen af poser

og beskidte sokker der vælter ud af skabet. I mange skabslåger kan man også finde et lille praj om hvad der venter dem derhjemme, kærester, søskende, familie og venner, der i takt med den stadig mindre afstand til vores slutmål, bliver mere og mere virkelige. Om det så betyder at der venter nummer 75 en række blonde, storbarmede piger, når vi ankommer til Randers skal jeg ikke kunne udtale mig om. Men glæde os gør vi da alle. **Agata # 73**

SØULKE-NYT

Så er det igen tid til indlæg til Standeren, og her er et fra os Sølke.

Chresten K. er kommet i sit rette element og har fået vand under kølen og mast og sejl rigget på. Og så har vi været på den første KTS kapsejlad torsdag d.15/05 hvor Jeppe, Lars, Eskild og jeg fik en flot andenplads i vores løb. Men ellers er der kun at skrive, at vi fortsat deltager i KTS kapsejladser hvor alle Sølke mfl. er særdeles velkomne til at deltage. Og det foregår som sagt hver torsdag.

Planlagte arrangementer er ikke helt på plads, ud over at vi lige skal have strammet riggen op på Chresten K. hvor vi også har fået sat et nyt forstag i toppen af masten. Dette har Jeppe sørget for og Henrik har lavet det – flot gået. Nogle af os Sølke kan godt lide god jazz hvor det svinger. Så hvis nogle har lyst til Long Jon's sommerudflugt d.15/06 så kontakt Jeppe eller mig så vi kan tilmelde jer.

Med mange hilsener og god vind i den kommende sejlsæson fra **Søulk Kasper** 😊

● Søndag d.25/5 kl.15.00 -18.00

Fessor and his Jazz Kings

I New Orleans lokale musikprogram "Off" blev Jazz Kings bl.a. rost til skyerne, og de skrev, her er endelig nogle europæiske musikere, som har fanget New Orleans-musikkens skønhed og charme. Så nu står han her igen, i en sen alder, som stolt leder af

Fessor and his Jazz Kings.



Fessor, trombone
Peter Marott, trompet
Chris Tanner, klarinet
Jakob Dinesen, saxofon
Marko Martinovic, piano
Jens Solund, bass
Morten Era, trommer

● Søndag d.15/6 kl.14.00 -17.00

Ricardo's Jazzmen

Søren Kirk, trompet
Borge Ehlers, trombone
Claus Forchhammer, klarinet
Steen Drost Nielsen, piano
Alfred Lauridsen, kontrabas
Henrik Simonsen, trommer



Ricardo's Jazzmen hører til blandt Danmarks mest populære og benyttede jazzorkestre. Bandet består af erfarne professionelle jazzmusikere. Repertoiret, med vægten lagt på dixieland, swing og ewergreens, er velarrangeret og med et stænk af krydderier fra tidens populære melodier.

Prisen for deltagelse er 250.-kr. for medlemmer og 300.-kr. for ikke medlemmer. Betaling sker på vedlagte girokort senest d.2/6. Vores restaurant tager mod Dankort, men det letter betjeningen utroligt, hvis I medbringer kontanter. Glæd jer til en hyggelig eftermiddag.

● Søndag d.15/6 kl.11.30 -17.00

Sommerudflugten

Vi mødes kl.11.30 på Frederiksberg Runddel ved Storm P. Museet (Pile Alle 2), hvor der som opstart til arrangementet vil blive spillet jazz og serveret lidt godt til ganen og halsen. Derefter følges vi ad i Street Parade, med nogle af jazzklubbens meget garvede musikere i spidsen - til bestemmelsesstedet, hvor der serveres koldt bord, (servering ved bordene). Musikken til sommerudflugten er i år et af de gamle kendinge fra Long John, som har underholdt os med super traditionel jazz, nemlig Ricardos Jazzmen.

● Søndag d.24/8 kl. 15.00 -18.00

Second Line Jazzband

Et band med unge musikere fra Göteborg. Vi spiller i „New Orleans revival style“. Repertoiret er bl.a. High society, Saratoga chout, Cheek to cheek, September Song og Savoy blues.



Olof Skoog, sax/vocal
Niklas Carlsson, trombone/vocal
Jesper Albraktsson, trompet/vocal
Anders Östlund, trommer
Anders Wasen, banjo
Per Bach, doublebas



Københavns II. Søspejdertrop GRY

er en søgruppe under "Det Danske Spejderkorps", Absalon Division.

Hjemsted: Svaneknoppen 13, 2100 København Ø. Tlf: 3920 6281.

I gruppen optages børn og unge i alderen 8-23 år.

GRY startede som en drengesejlerklub "Her er vi" i 1912 og blev indmeldt i DDS i 1921

Gruppen består af 3 afd.:

O-optierne (8-12 år)

holder møder hver onsdag og sejler i 12 Opti-joller

Søspejderne (12-16 år)

holder møde hver tirsdag og sejler i 4 Svendborg joller

Jungmændene (16-23 år)

holder møde hver torsdag og sejler i en Drabant 24.

Lederne sejler i en gaffelrigget Måge og en Banner 34.

Til gruppen er desuden knyttet en gruppe **Søulke**, der sejler i den gaffelriggede Måge.



Kontingent

Ooptier: 300,-/kvt,
alle øvrige: 350,-/kvt

VHF-kaldesignaler

Vore bådes VHF-radioer kan kaldes over "Lyngby Radio" på: 8060 4020:

"GRY": XPC 7313
"Chip": XPC 8435
"Chap": XPC 8436
"Kiwi": XPC 7341
"Antares": XPA 9423
"Aquila": XPE 3146
"Altair": XPE 3147
"Chresten K.": XPE 3148

Gruppestyrelses formand

Claus Laage-Thomsen
3542 1103/ 2446 9854
clt@parkmail.dk

Gruppeleder

Nils Ole Koefoed Jensen
3879 4044
nk@dyveke.dk

O-optiafdeling

Hans Christian Koefoed
3649 0849
hc@koefoeds.dk

Søspejderafdeling

Carolin Hauser
26793248 carolinhauser@hotmail.com

Jungmandsafdeling

Calle Vangstrup
40183432

Søkyndigt medlem

Henrik Pedersen
3888 5868 / 29885805
tinaoghenrik@kabelnettet.dk

Gruppens kasserer

Peter Sande Pedersen
3874 2989/ 2714 9036
sandesilba@gmail.com

Bådfond: GRY-kasserer

Laurits Hansen
3626 9503/ 6088 5533 laurits.hansen@privat.tdcadsl.dk

Gruppens banknumre:

Gry: Danske Bank
1551 10218527
Bådfond: Finansbanken
6610 2741030
DDS: konto 2219

Skattefri støtte til Gry

www.betternow.dk/gry

"Standeren"s redaktion

Marianne S. Sørensen
4124 6954/3583 6673
marianne@psf.nu

Kartotek "Standeren"

Hans Christian Koefoed
3649 0849
hc@koefoeds.dk

"Medlemsansvarlig"

Tom Nielsen
3918 0008
tom@jordt.dk

Gruppens hjemmeside.

www.gryspejderne.dk

"Standeren"

er Grys medlemsblad.
Indlæg sendes til:
standeren@gryspejderne.dk

