

STANDEREN

GRY

Juni 2015 / 79. årgang



Gry's Standerhejsning 30. maj.

Endnu en gang blev flag og stander sat som indledningen på sejlsæsonen 2015!

Læs om den begivenhedsrige dag inde i bladet.

Standerhejsning 2015 – formandens tale

Velkommen til jer alle sammen

Velkommen til vores bådejere, Sølke og andre fra havnen,

Velkommen til forældre

Og især velkommen til de allervigtigste:

O-optierne, spejdere, jungmænd og ledere.

Som jeg har sagt så tit:

Uden jeres aktiviteter var der ingen søspejderstation.

Standerhejsningen er kommet til at ligge absolut senest muligt i år, og bådene har da også allerede været ude for at blive prøvet af. Sidste uge var jeg landkontakt for spejderne, som fik en misundelsesværdig fin tur op ad sundet over Snekkersten og Ven tilbage til Stationen. **Det vejr kunne vi godt have haft noget af i dag.** Mon ikke også Optierne har været ude på det blå vand? Alt - eller næste alt skulle således være klar til sæsonens sejlads.



Jeg vil påstå at søspejderarbejdet kræver meget mere omhyggelighed end andet spejderarbejde mht pasning af grejet. Og det er dyrt, derfor er det nødvendigt med pengeindsamling ved både Banko og Standerhejsning. Her er ikke tale om blot telte som skal hænges op og tørre efter en tur, men en masse forskellige materialer som skal passes og plejes over hele året, for at kunne holde til vejr og vind samt ikke mindst hårdhændet brug. Og netop denne pasning, **den omhyggelige vedligeholdelse**, at holde orden og sætte system i grejet, er netop en af de store udfordringer – eller glæde om man vil. Og ikke mindst en god og kontant læring som spejderne kan tage med sig, videre i livet og forhåbentlig aldrig glemmer.

Det vigtigste er at man tager udfordringerne med godt humør, - det skal være godt og være sjovt at være søspejder. Det er her man kan opnå viden i det nødvendige samarbejde med andre. Det er her man lærer hvordan tingene hænger sammen, - tingene skal ikke gemmes væk, selvom de godt kan være lidt farlige. Under kyndig vejledning og opsyn lærer spejderen hvad det vil sige at omgås ting som man ellers i vores, - nogle gange alt for velmenende og beskyttende samfund, holder sig fra. Der skal løftes store og tunge ting på den rigtige måde, -man lærer noget om brug af tov, vægtstænger og løftegrej, ser kraner i brug mm. Man sliber og maller og lærer noget om giftige stoffer og beskyttelse imod dem. Man bruger hammer, sav, søm, skruer, spænder presenninger op. Forhåbentlig lærer man også at gøre rent efter sig! Ja listen er lang over de materialer og værktøjer som spejderen i sin søspejdertid kommer i berøring med. Og netop ved at få materialerne mellem hænderne og mærke naturens kræfter på sin krop, ja det lærer man allermest af.

I dag er bådene klargjorte, og godkendte. Tak til Henrik, der som vores bådansvarlige ser til at bådene er i orden. Vi glæder os til at vise dem frem og give en lille sejlads her bagefter.

Endnu engang velkommen

STATIONSVAGT i juni: Spejderne

”Stationsvagten” skal bla. sørge for **toiletpapir, køkkenruller, sæbe, sulfo, rene viskestykker og håndklæder og vask af de snavsede** og!

Husk dørk-vask! – 1 gang månedligt.

Fotografer i dette nummer: Erling: forsiden, ss 3, 4, 5, 11, Susanne: s,

Standerhejsning 2015

I sol og lidt mere end frisk vind gik stander og flag til tops med glade ønsker fra vores redaktør Marianne, efter at formanden, opti-, spejder- og JM lederne og Sø-Ulkene havde budt velkommen. Året begivenhed var dåben af tre nye skibe i GRYs flåde. To gaver, en Wayfarer fra sejlklubben Syvstjernen (Mærsk personaleforening), en Drabant 24 fra Finn Henriksen i Vejle, og en X99, som vi har købt, som erstatning for det gamle lederskib Aquila.

Når vi har muligheden, siger GRY gerne tak til nogle af dem, der hjælper os i hverdagen. Det gør vi bl.a. ved at bede vores hjælpere om at starte sejsæsonen eller f.eks. døbe nye både. Derfor var det Marianne, der startede sejsæsonen, og søulkene Phao og Jeppe der døbte Drabanten: "Chronicle" og Wayfareren: "Olga", og vores Søkyndige og pladsmand Henrik, som gav X'eren navnet "Pollux".

Herefter startede så resten af festen: skydebod, ærteknuser og lykkehjul blev åbnet, pølser, popkorn og drikkevarer blev langet over disken, og bålet startet så snobrød og pandebrød kunne bages.

Det blæste som sagt friskt og derfor var der ingen optimistjoller på havet, og ingen forældrecup i år. Men S-joller, Olga og Pollux var ude, og en mindre "defekt" resulterede i at Olga kæntrede. Det tog tid før hun var bugseret tilbage til Svanesøen (vi siger også her mange tak for hjælpen til "Svanen" fra KAS). Den største skade på Olga skete faktisk først, da hun lå ved vores egen bro. S-jollerne fik også erfaringer med det vanskelige i at sejle med meget reduceret sejlføring, så de planlagte 20 min. sejlads kom til at vare en time i stedet.

Så snart alle var på land igen gik pakkeauktionen i gang, den gav 4386 kr. i kassen, vi siger igen tak for alle budene. Turene på sundet tog desværre så meget tid, at den gamle tradition med flødebollekastning ikke gav megen mening at gennemføre i år, for grillen var startet op, salaten parat og sulten skulle stilles. Hyggen bredte sig så sagte, og forsatte resten af aftenen til de sidste drog hjem ud på de lyse timer.

Tak til alle for i lørdags, vi ses på vandet, god vind i 2015.

Gruppeleder Nils Ole.



Juni Standerindlæg:

Kære Spejdere,

Så er vi ude på vandet igen og hvor er det dejligt! Vi har stadig ikke fundet Ragnarock's storsejl, hvilket desværre betyder, at denne båd ikke har været ude og sejle endnu. Vi må lede videre og finde det!! Indtil da må vi rykke lidt tættere sammen på bådene og sejle i Kiwi, Chip og Kaos.

Husk på, at vi går på sommerferie *efter* tirsdag **d. 23.06** og ikke mødes inden **d. 24. juli**, hvor vi pakker både til den længe ventede Sommertur! ☺ Vi glæder os og ser frem til en fantastisk og sjov tur med jer!!

Knus jeres tropsledere

Benjamin, Calle, Emil & Carolin



Henrik døber Pollux (og Carolin)!

I valget af navnet Pollux mødes 2 traditioner – nemlig traditionen med at give x-både navne, hvor bogstavet x indgår, og Grys tradition med at give bådene stjernenavne. Pollyx er den ene halvdel af stjernebilledet Tvillingerne. Pollux var en af Argonauterne og er blandt andet sømændenes vogter. I dåben ønskede Henrik, at Pollux som en af de klareste stjerner vil lede Grys flåde på ture og til hverdag. At den vil bringe sin besætning glæde og læring og bringe ledere og spejdere trygt rundt i de danske farvande.

Program:

Vi mødes kl. 18:00-20:30.

2. juni: I dag øver vi at skifte forsejl på vandet.
9. juni: Hvis vejret er til det sætter vi spiler.
16. juni: Vi øver mand-over-bord manøvre – måske får I lov til at fiske en af os ledere ud af vandet 😊
23. juni: Suprise – vi har en overraskelse med til jer 😊
30. juni: Vi **mødes ikke**, fordi vi slikker sol og holder sommerferie indtil vi tager på sommertur 😊
24. juli: Sæt kryds i kalenderen - Vi mødes **kl. 12:00** og pakker både, så de er klar til årets sommertur.
25. juli – 8. august: Vi er på Sommertur! 😊 😊



Ud på bølgen blå – så er sejlsæsonen i gang!!

OOPTIER - SIDA

Hej Ooptier.

Så blev det juni, og vi er for alvor i gang med sejleriet. Der er nok at tage fat på, da vi har mange nye ansigter i blandt os, og derfor mange der lige skal finde ud af hvordan det hele fungerer. Derfor har I ”gamle” en stor opgave i at få vist og fortalt, hvordan det er tingen hænger sammen hos Ooptierne i Gry. Vi



hjælpes ad og skal nok hurtigt finde ud af det sammen. I denne forbindelse skal vi lige huske at sige ”God vind” til Gustav, Kristian og deres familier. Gustav og Kristian har fundet andre ting at lave og er ikke Ooptier mere. Vi ønsker dem alle alt det bedste fremover.

I løbet af juni kommer der så igen nye ansigter til, da vi skal have fyldt helt op hos Ooptierne, så vi igen bliver 20 der mødes hver onsdag. Navnene kender vi ikke endnu, men tag godt imod som I altid gør!

Når vi så skal til at sejle, er det første der skal på plads for alle Ooptier, at alle skal have redningsvest på *inden* man træder ud på broerne. I Gry har vi alle vores egen redningsvest, med mindre man ikke har sejlet i Gry i et år endnu.

Så kan man nemlig låne en redningsvest af Gry. Men om man har sin egen eller man låner, så skal den være på, inden man går på broerne.

Her kan vi så også lige huske alle der ikke har sin egen redningsvest endnu på, at har man sejlet i Gry i mere end et år skal man have sin *egen* redningsvest. Det skal være en godkendt model med krave!



Det næste vi skal huske er, at vi skal have uniform på når vi sejler. Har man ikke det kan man ikke komme ud at sejle. Så husk nu både Busseronne og tørklæde. Er man ny i Gry, er der selvfølgelig andre aftaler for dem.

Ellers går det hele, fra nu af og frem til sommerferien, ud på at vi får sejlet så meget som muligt. Vi mødes alle onsdage frem til skolernes sommerferie og sejler for fuld skrue. Møde til tiden og vær klar fra start og hjælp hinanden undervejs - det giver mest tid på vandet.

Og for at I får sejlet så meget som muligt om som I har lyst til, har vi lavet en Optimistjollesejlersøndag. Det bliver søndag d. 22. juni, hvor vi mødes kl.

ROPTI - SIAE

10.00 med madpakker til en dag på vandet i flere timer. Vi pakker sammen og vender snuderne hjemad ca. kl. 15.00.

Maj måned blev ellers afsluttet med vores årlige traditionelle ”Standerhejsning”, - dagen hvor vi fejrer at vi officielt tager fat på sejlsæsonen. Hele Gry var flot stillet op ved flagmasten, og der var taler og gode ønsker til alle med ønsket om en god sejlsæson. Samtidig var der masser af aktiviteter og sejlads i løbet af dagen. Oveni det hele fik vi også tjent lidt penge til alle vores aktiviteter i løbet af året.



Alt dette er sagt fordi sådan går det nemlig altid denne dag. Om vejret er godt eller knap så godt, så får vi altid en god dag ud af det. Vi ved det faktisk ikke lige nu mens vi sidder og skriver til jer, for dette er nemlig skrevet før dagen hvor det hele fandt sted. MEN vi går ud fra at dagen endte med glade ansigter og masser af aktivitet. Vi sluttede sikkert også af med et godt salatbord og super mad på grillen. Vi siger tak til alle der mødte frem og var med til at gøre dagen til en god dag.

Ser vi fremad i kalenderen, går der ikke længe inden vi skal til at drag nord på for at tage på Sommertur. Igen i år tager vi traditionen tro til Ramløse, for at sejle på Arresø. Vi smider en hel lejr med både, telte og alt det andet vi skal bruge på en lastbil og suser af sted til en god uge med myggestik og masser af oplevelser. Vi skal sejle, hygge, sove, bade, spille, spise og sikkert også en masse andet vi finder på undervejs. Det er som bekendt i uge 31 vi er af sted og vi glæder os allerede. Transport til turen klares med hjælp af venlige chauffører, et super venligt Stilladsfirma og sikkert også af jer forældre, men det vender vi snarest tilbage til via mail og sedler.

God sommer til alle!

Super friske sejler-hilsner.

Nils Ole og H. C.

P.S. Husk at ringe afbud til N.O.(38 79 40 44), H.C.(36 49 08 49) eller Stationen (39 20 62 81), hvis I ikke kan komme.

Oopti-PROGRAM

JUNI :

Ons d. 3. kl. 18.00-20.00 Så er der sejlads for alle. Vi kigger på hvordan man sejler ud af havnen ved forskellige vindretninger.



Ons d.10. kl. 18.00-20.00 Onsdagssejleraften for alle Ooptier. På med uniformen og ud på vandet. Vi tjekker tillægninger til broen i dag og om I kan fortøje jollerne ordentligt.

Ons d. 17. kl. 18.00-20.00 Dagens sejladsaften bliver med "Bøje-sejlads" på programmet. Kan I mon finde vej, og vende og bomme?



Søn d. 22. kl. 10.00-15/16 "Ooptisøndagssejlerdag" - Juhuuuu tag familien med og nyd dagen med sejlads eller måske andre aktiviteter.



Ons d.24. kl. 18.00-20.00 Sidste sejladsaften før ferien. Programmet er frit og vi ser hvad I har lyst til denne aften. Alle ønskes en god sommerferie til vi ses igen til sommerturen!

JULI :

SOMMERTUR :

Søndag d. 26. juli til
Lørdag d. 1. august

Sommertur for Ooptierne til
Ramløse ved Arresø.



AUGUST :

Ons d. 12 kl. 18.00-20.00 Første sejlads efter ferien, - Det bliver super!

Gave fra sejlklubben Syvstjernen

Så er det sket igen, GRY har fået en gave af et rederis personaleforening, første gang var i 54 da vi overtog Kresten K fra Torms personaleforening, og nu har vi fået en Wayfarer af sejlklubben Syvstjernen, som hører til rederiet Mærsk.

Hun hedder Olga (ex. Mærsk) og er det 4. skib med navnet Olga Mærsk, det første var et stykgodsskib bygget i 49, i 70 var det en Bulk carrier, der hed Olga. Og i 2003 var Olga det første af 4 kæmpe containerskibe i the Olga Mærsk class alle 3 topmoderne og blandt tidens største.

Og så er der lille Olga wayfarer, som nu er vores, vi siger mange tak til Syvstjernen for den dejlige gave og til Graham fra Jakob Jensens værft som formidlede kontakten.

Ps: alle fire er opkaldt efter hr Møllers svigermor.



Olga 1, 2 og 3

Og så er der lille Olga Wayfarer – se næste side



Jeppe døber Olga



Olga hjemme igen efter havariet.

Hej gæve søulke

Her en lille hilsen inden vi går ind i ferieperioden. Vi holdt planlægningsmøde på Stationen torsdag den 26 marts angående forårsklargøring af Chresten K. Vi skulle mødes hver torsdag frem til båden var klar til sejlads.

Søndag den 12. april blev alle både på pladsen sat i vandet på 6 timer, ny rekord. Der kom mast på Chresten 30. april. Der er sejlet 2 torsdagskapsejladser med de andre træbåde i Svanemøllehavnen, Chresten har vundet dem begge.

I går lørdag 30.maj var der standerhejsning med godt fremmøde af søulke. Vi overværede dåb af 3 nye både kæntring af jolle, dette medførte lidt forsinkelser i afviklingen af standerhejsningens øvrige program.

Vi forsætter med torsdagskapsejladserne sammen med de øvrige træbåde i Svanemøllehavnen. Starten går kl.1900, kom forbi og få en smuk oplevelse. Der er pause i juli måned. Fra 1. august er starten kl. 18.00.

Der er planer om et besøg hos Ove og Sus i Lillesand i begyndelsen af august.

Husk Admiralforsamlingen lørdag den 5. september 2015, alle er velkomne.

Med søulke hilsen

Phao



Phao døber Chronicle



Københavns II. Søspejdertrop GRY

er en søgruppe under "Det Danske Spejderkorps", Absalon Division.

Hjemsted: Svane knoppen 13, 2100 København Ø. Tlf: 3920 6281.

I gruppen optages børn og unge i alderen 8-23 år. GRY startede som en drengesejlerklub "Her er vi" i 1912 og blev indmeldt i DDS i 1921

Gruppen består af 3 afd.:

O-optierne (8-12 år)

holder møder hver onsdag og sejler i 12 Opti-joller

Spejderne (12-16 år)

holder møde hver tirsdag og sejler i 4 Svendborg joller

Jungmændene (16-23 år)

holder møde hver torsdag og sejler i en Drabant 24.

Lederne sejler i en gaffel-

rigget Måge og en Banner 34.

Til gruppen er desuden knyttet en gruppe **Søulke**, der sejler i den gaffelriggede Måge.



Kontingent

Ooptier: 300,-/kvt,
alle øvrige: 350,-/kvt

VHF-kaldesignaler

"Chip": XPC 8435

"Kiwi": XPC 7341

"Kaos": XPC 7313

"Ragnarok": XPC 8436

"Antares": XPA 9423

"Altair": XPE 3147

"Kresten K": XPE 3148

Efter 1.1.2015 kan bådene ikke længere kontaktes over Lyngby radio.

Søkyndigt medlem

Henrik Pedersen

3888 5868 / 29885805

tinaoghenrik@kabelnettet.dk

Gruppestyrelses for-

mand: Claus Laage-

Thomsen 35421103 / 2446

9854 clt@parkmail.dk

Gruppeleder: Nils Ole

Koefoed Jensen 3879 4044

nk@dyveke.dk

O-optiafdeling: Hans

Christian Koefoed

3649 0849

hc@koefoeds.dk

Spejderafdeling:

Benjamin Hansen 60634563,

benja-

min.hansendk@gmail.com

Calle Vangstrup 40183432 .

CalleVangstrup@hotmail.com

Emil Holm Kristiansen,

28151608, emilholmkristian-

sen@gmail.com

Carolin Hauser 26793248,

carolinhauser@hotmail.com

Jungmandsafdeling

Thor Pedersen

detthor@gmail.com

Mukunza Sylvester Hoffmann

Kock, 53218780, mukun-

zahoffmann@gmail.com

Gruppens kasserer

Peter Sande Pedersen

3874 2989/ 2714

9036

sandesil-

ba@gmail.com

Bådfond: GRY-kasserer

Laurits Hansen

3626 9503/ 6088 5533 laurits.hansen@privat.tdcadsl.dk

Gruppens banknumre:

Gry: Danske Bank

1551 10218527

Bådfond: Finansbanken

6610 2741030

DDS: konto 2219

Skattefri støtte til Gry

www.betternow.dk/gry

"Standeren"s redaktion

Marianne S. Sørensen

4124 6954/3583 6673

marianne@psf.nu

Kartotek "Standeren"

Hans Christian Koefoed

3649 0849

hc@koefoeds.dk

"Medlemsansvarlig"

Tom Nielsen

3918 0008

tom@jordt.dk

Gruppens hjemmeside.

www.gryspejderne.dk

"Standeren"

er Gry's medlemsblad.

Indlæg sendes til:

standeren@gryspejderne.dk

Facebook:

søspejdertroppen "Gry"